



Lisette Thooft

schrijfster, spreekster, coach

Duet

Op de wijs van 'The Green Leaves of Summer' (het herkenningmelodietje van
Candlelight)

ZIJ:

Oh! Een man die mij aan kan
een man die ertegen kan
een man die niet bang is
voor mij en mijn draak!

O waar vind ik zo'n wonder?

Waarom is dat zo bijzonder?

Waarom ligt hij altijd onder...

Nou ja, althans, zo vaak.

In het diepst van mijn gedachten

heb ik goddelijke krachten

en ik hunker naar wilde nachten

maar die man... valt in slaap!

Nee ik mag hem niet verachten

moet mijn houding verzachten

niet te veel van hem verwachten:

't is geen man, 't is een knaap...

HIJ:

Een vrouw die mij liefheeft
een vrouw die zichzelf geeft
een vrouw die niet bang is
om open te gaan!

Die niet klauwt met haar klauwen
op mijn leiding durft vertrouwen
niet jaloers is op andere vrouwen
mij laat gaan met mijn banaan...

Een vrouw die kan zwijgen
een vrouw die ik stil kan krijgen
een vrouw die bewondert wat ik doe,
wat ik deed!

Wat is daar mis mee, voor de donder,
waarom is dat zo bijzonder!
Waarom heb ik die dragonder
die altijd alles beter weet...