



Lisette Thooft

schrijfster, spreekster, coach

Wie domme dingen doet wordt wijs

Ik mag wel domme dingen doen
ik mag ook wel eens falen
soms voel ik me gewoon een oen
ik kan niet altijd stralen.

Refrein: Wie domme dingen doet, wordt wijs

maar voor je dat weet, ben je grijs
Het hoeft niet altijd goed te gaan
ik kan me wel eens schamen
soms trap ik er ook tegenaan
'k ben niet altijd een dame.

Het hoeft geen fijne dag te zijn
iets kan ook wel mislukken
soms krimpt mijn hartje van de pijn
en soms moet ik me bukken

Weet je wat The Secret is:
je kunt niet altijd scoren
soms is het mooi, soms is het mis
dat is ons aangeboren.

Steeds als je domme dingen doet
valt er iets te leren:
het hoort erbij dus is het goed
dus kun je het accepteren.

Wie domme dingen doet, wordt wijs
maar voor je dat weet, ben je grijs.
Wie domme dingen doet, wordt wijs
Maar voor ik dat wist, was ik grijs!